

Σποροφύτευση βελανιδιάς στο άλσος Βεΐκου (Τουρκοβούνια)

μπορούσες να δεις την υπέροχη θέα της Αθήνας από ψηλά.

Πρέπει να πούμε ότι εκτός από εμάς συμμετείχαν και παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.

Στην αρχή ένας κύριος μίλησε για το πώς θα γίνει σωστά η διαδικασία της σποροφύτευσης της βελανιδιάς και μετά χωριστήκαμε σε ομάδες, όπου η κάθε μία είχε και από ένα τσαπάκι και μία σακούλα με πενήντα βελανιδιά.

Προτιμήθηκαν οι βελανιδιές επειδή είναι δέντρα που δεν καίγονται και ζουν πολλά χρόνια. Έπειτα μας οδήγησαν στον χώρο όπου θα γινόταν η σποροφύτευση. Στο έδαφος υπήρχαν μεγάλες και μικρές πέτρες, απότομες κατηφόρες, κλαδιά και φυτά όπου έπρεπε να τα περάσεις με προσοχή. Μετά κάποια παιδιά πήγαν να δουν το Βωμό του Δία όπου βρισκόταν εκεί. Τα υπόλοιπα παιδιά συνέχισαν τη σποροφύτευση.

Αργότερα οι δάσκαλοι που μας συνόδευσαν μας επέτρεψαν να πάμε να παίξουμε στα γήπεδα.

Ήταν μία ενδιαφέρουσα εμπειρία, σημαντική δράση για το περιβάλλον και θα ήταν ωραία να την επαναλάβουμε.

Φυσικά εμείς δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πλησιάσαμε τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων της Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος Αμαδρυάδα κ. Μανώλη Θεοδωρίδη και είχαμε μαζί του μια ενδιαφέρουσα συζήτηση:

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ



κ. Θεοδωρίδη, αυτή η σποροφύτευση για ποιο σκοπό γίνεται και σε τι βοηθάει;

Αυτή είναι η πραγματική αναδάσωση της Αττικής, γιατί τα πεύκα καίγονται. Η Πεντέλη μέσα σε δέκα χρόνια κάηκε τρεις φορές και αυτό μου το είπε ο Δήμαρχος Στεργίου που είναι από την Πεντέλη, δηλαδή κάθε τριάντισι χρόνια περίπου καίγεται η Πεντέλη. Καίγεται γιατί είναι το πεύκο, ενώ οι βελανιδιές δεν καίγονται. Καφαλίζονται τα φύλλα, αλλά δεν καταστρέφεται το δέντρο.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε σε όλο αυτό το πρόγραμμα;

Δυσκολίες δεν υπήρξαν. Ενημέρωση δεν υπάρχει. Την ενημέρωση εμείς την κάνουμε. Εγώ έχω κάνει πολλές εκπομπές στην τηλεόραση για την ενημέρωση του κοινού. Δεκαπέντε χρόνια προσπαθώ και αυτό που πέτυχα, μια χαραμάδα, είστε εσείς, γιατί με τους δασκάλους σας πετύχαμε να βγάλουμε πολλά παιδιά στα βουνά και να φυτεύουμε. Στους Αγίους Θεοδώρους είχαμε πάει. Στείλαμε τετρακόσια δενδρύλλια στον Κρόνιο λόφο της Ολυμπίας. Φυσικά αυτά είναι πιλοτικά προγράμματα, όπως αυτό που κάνουμε τώρα.

Έχει ξαναγίνει εδώ σποροφύτευση ή είναι η πρώτη φορά;

Εδώ κάναμε και πέρος και πέτυχε. Χθες είχα πάει στην Πεντέλη και είδα ότι το 90% των σπόρων που είχαμε φυτέψει έχουν πιάσει και μάλιστα έχουν μεγαλώσει αρκετά.

Υπάρχουν εδώ στο βουνό ζώα;

Εδώ στην περιοχή υπάρχουν λίγα ζώα, γιατί δεν υπάρχουν φυτά. Να ξέρετε ότι όπου υπάρχει



βελανιδιά υπάρχουν όλων των ειδών τα ζώα. Μπορείς να δεις πολλά πουλιά. Όπως ο πετρίτης, που φωλιάζει στο λατομείο, ο τσαλαπετεινός την περίοδο που βρίσκεται εδώ, κότσυφες, σταχομαζώχτρες, γαρδέλια. Επιπλέον θα δείτε ότι εδώ φυτρώνουν: θυμάρι, σφάκα, θρούμπι, για αυτό και υπάρχουν αρκετά μελίτσια.

Έχουν βοηθήσει άλλοι Δήμοι σε αυτό το πρόγραμμα;

Λίγοι έχουν βοηθήσει...

Παρέμβαση από εθελοντή που δραστηριοποιείται στο χώρο του Αλσους Βεΐκου

Να σας πω κι εγώ. Στην περιοχή που είμαστε, όπως σας είπα και ο δάσκαλός σας, η πρώτη αναδάσωση έγινε το 2002. Είναι μια περιοχή έκτασης 2.500 στρεμμάτων και είναι η περιοχή που απόμεινε, γιατί το 1932 η χαρακτηρισμένη περιοχή ήταν 7.500 στέμματα χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση. Εδώ ήταν και το μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης προς τη μεριά της Καλογρέζας καθώς και από κάτω η Ομορφοκκλησιά. Από αυτά λοιπόν τα 7.500 στρέμματα, όπως είπαμε 2.500 στρέμματα. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα παλιά λατομεία, από πάνω, όπου και θα φυτέψουμε, τα οποία καταστράφηκαν. Να σημειώσω ότι όταν έφυγαν οι Τούρκοι η περιοχή δεν έπαθε τίποτα. Εμείς οι νεώτεροι, η γενιά μας, την κατέστρεψε.

Εγώ παιδιά, επειδή συμμετέχω ως εθελοντής, έχω να σας ευχηθώ, μια και σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. Ο θεός μας γεννήθηκε για να μας δώσει αγάπη. Τα δέντρα που θα φυτέψετε σήμερα θα ζήσουν χίλια χρόνια και να πω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό.

Με την αγάπη σας για το περιβάλλον, για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τους ανθρώπους, πέρα από χρώματα, φυλές, θρησκείες, όπως ο Θεός μας έτσι κι εσείς να πορευτείτε στην ζωή σας με αγάπη και για τα δέντρα και για τους ανθρώπους.

Συνέχεια από τον κ. Θεοδωρίδη

Θα προσθέσω μόνο ετούτο. Κοιτάξτε απέναντι τα βουνά. Όλα καμένα. Γιατί; Γιατί είχαμε δάσος με πεύκα και κανείς δε φρόντισε να τα αντικαταστήσει με βελανιδιές, όπως ήταν παλιά.

Οι διευθυντές και οι δάσκαλοι των σχολείων ενδιαφέρονται γι' αυτού του τύπου τη δεντροφύτευση;

Για να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει το Υπουργείο να απευθυνθεί σε αυτούς. Εμείς όπου απευθυνθήκαμε βρήκαμε κατανόηση και ανταπόκριση. Αλλά εμείς δεν μπορούμε

να ενημερώσουμε όλα τα σχολεία. Αυτό πρέπει να γίνει κεντρικά από το Υπουργείο. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι εσείς είστε πρωτοπόροι.

Οι κάτοικοι που μένουν εδώ γύρω, ενδιαφέρονται γι' αυτή τη διαδικασία;

Δεν γνωρίζουν! Δεν είναι ενήμεροι! Ενημερώστε τους εσείς και αρχίστε πρώτα από τους γονείς σας.

Τι πρέπει να προσέξουμε για να γίνει σωστά η σποροφύτευση;

Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Βάζεις σε βάθος τριών εκατοστών μέσα στο χώμα το προβλασπισμένο βελανίδι το σκεπάζεις με χώμα και τελειώσες. Ένα παιδί σαν εσάς μπορεί σε μία ώρα να φυτέψει διακόσια – τριακόσια βελανιδιά. Αν μια φορά το χρόνο και για δυο ώρες όλα τα παιδιά της Αττικής ασχοληθούν με τη σποροφύτευση, τότε σε πέντε χρόνια όλη η Αττική θα είναι καταπράσινη από βελανιδιές. Είναι πολύ εύκολο.

Σε πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα έχει δημιουργηθεί ένα δάσος;

Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από την κεντρική εξουσία. Εσύ κι εγώ θα κάνουμε το καθήκον μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ειρήνη Λαλιώτη ΣΤ2, Ελπίδα Παπανικολάου ΣΤ1

Η επέτειος του Πολυτεχνείου στο σχολείο μας

Φέτος την παρουσίαση της γιορτής για την 17 Νοέμβρη την είχε αναλάβει η Πέμπτη τάξη του σχολείου μας. Όλα τα παιδιά δούλεψαν σκληρά με την βοήθεια των δασκάλων τους κα **Αριστέα Σταματελοπούλου** και κα **Φραντζέσκα Δούκα**. Τη μουσική επιμέλεια της γιορτής είχε η δασκάλα της μουσικής κα **Βάσω Λυμπεροπούλου**, και επίσης σημαντική ήταν η βοήθεια της δασκάλας της θεατρικής αγωγής κας Σοφίας. Ενταση, παλμός, πάθος, ζωντάνια, δημιουργικότητα, συνεργασία αποδίδουν κατά ένα μέρος την ομορφιά όσων είδαμε στην σχολική γιορτή. Κατάφεραν να περάσουν και στα πιο μικρά παιδιά του σχολείου μας το μήνυμα για « Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» αξίες που ακόμα και στις μέρες μας είναι πολυτιμες.

Η γιορτή είχε ποιήματα και σκετς που οι μαθητές τα απήγγειλαν λές και ζούσαν τις μέρες του Πολυτεχνείου μαζί με τους δεκά-



δες φοιτητες που είχαν ξεσηκωθεί. Τα τραγούδια που τα συνόδευσαν οι μαθητές της εκτης τάξης με τις πιανίκες τους καθήλωσαν όλους όσους ήταν παρόντες στην γιορτή. Αρκετοί γονείς μπήκαν στον πειρασμό να σιγοτραγουδήσουν μαζί με τα παιδιά.

Ήταν μια υπέροχη γιορτή, συγχαρητήρια σε όλους βοήθησαν.

Ελμαλικλής Δημήτρης, Πατίλης Αλέξανδρος ΣΤ1, Βασιλίας Ζώτος ΣΤ2