

διαχειρίζεται τα τελευταία τριάντα χρόνια εγκληματεί γιατί έχει κλείσει τις πόρτες και δεν έχει υπάρξει από το Δημοτικό σχολείο ενότητα για την καλλιέργεια αθλητικής παιδείας στα παιδιά. όταν λέμε ενότητα αθλητικής παιδείας εννοούμε να μάθεις, εσύ το μικρό παιδί, τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ή κάθε άλλου αθλήματος, ούτως ώστε όταν θα είσαι θεατής στην εξέδρα, να γνωρίζεις τι σφυρίζει και γιατί ο διαιτητής και να μην διαμαρτύρεσαι. Το βασικότερο είναι να μάθεις ότι μπορεί να υποστηρίξεις την ομάδα σου, αλλά και ο φίλος σου έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει την ομάδα του και άρα θα μπορείτε να πηγαίνετε μαζί στο γήπεδο και να χειροκροτείτε τον καλύτερο. Εμείς αυτό το βιώσαμε στα χρόνια μας. Πρέπει να υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός και η κόκκινη γραμμή, που λέμε, η οποία θα είναι θώρακας κατά της βίας.

### **Έχετε υπάρξει θύμα βίας από «φιλάθλους» εσείς ο ίδιος προσωπικά;**

Στα είκοσι επτά χρόνια που είμαι δημοσιογράφος έχω αντιμετωπίσει μόνο ένα περιστατικό βίας. Σε όλη τη υπόλοιπη διαδρομή μου που έχω ταξιδέψει σε όλα τα γήπεδα της χώρας για να περιγράψω τα μεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, όχι μόνο της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ αλλά και των άλλων δυο κατηγοριών που παλιά τις λέγαμε Β' & Γ' εθνικής δεν είχα κανένα πρόβλημα. Παντού έχω συναντήσει και την εκτίμηση και το σεβασμό από όλες τις ομάδες, του παράγοντες, τους παίκτες και τους φιλάθλους.

Το μοναδικό περιστατικό που μου έτυχε, όπως σας είπα, ήταν στην Τούμπα τη δεκαετία του '90 όταν έκανα τηλεόραση, ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, που διεκόπη στον 83 και δεν τελείωσε ποτέ, τότε εισέβαλλε ένα χούλιγκαν στο γήπεδο και με χτύπησε στα πόδια και τίποτα άλλο.

### **Πιστεύετε ότι κάποιοι έχουν συμφέροντα από αυτό το αρνητικό φαινόμενο της βίας;**

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει δομηθεί τα τελευταία χρόνια και έτσι όπως λειτουργεί βεβαίως και υπάρχουν συμφέροντα. Έχουν δυστυχώς παρεισφρήσει μέσα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουν δημιουργηθεί φύλακες οργανωμένων οπαδών, εκεί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, άτομα τα οποία δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση ούτε με το ποδόσφαιρο, ούτε με την έννοια ότι το ποδόσφαιρο και κάθε αθλητική δράση είναι ψυχαγωγία, είναι και παραγωγή πολιτισμού. Αυτά λοιπόν τα άτομα δεν έχουν καμιά σχέση όπως είπαμε με το ποδόσφαιρο και συχνά είναι και εξαρτημένα από ναρκωτικά και άλλες ουσίες και δημιουργούν προβλήματα.

Κατά καιρούς έχει αποδειχθεί ότι οι μετακινούμενες αυτές ομάδες έχουν χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα ομάδων και παραγόντων, επομένως υπάρχουν συμφέροντα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και προσωπικά συμφέροντα, όπως πώληση εισιτηρίων στη μαύρη αγορά είτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο...

### **Μπορεί να καταπολεμηθεί η βία στα γήπεδα και πώς;**

Μπορεί να καταπολεμηθεί! Σ' αυτό όμως απαιτείται να γίνει σοβαρός και επαγγελματικός σχεδιασμός με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Αυτοί οι φορείς, πέρα από τα

θεσμικά όργανα. Η ανώτερη αρχή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τα θεσμικά όργανα των δημοσιογράφων ΠΣΑΤ κλπ και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται καθίσουν σε ένα τραπέζι σοβαρά και πάρουν μέτρα τα οποία θα τα εφαρμόζουν προς όλους και όχι όπως γίνεται με τους νόμους, που οδηγώντας αυτή τη χώρα στο γκρεμό γιατί δεν εφαρμόζονταν οι νόμοι.

Εάν είναι αποφασισμένοι μπορούν άμεσα να καταστείλουν τα φαινόμενα βίας, αφού ξεκαθαρίσουν και τους φύλακες που σας προανέφερα. Πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος σε κάποιον ο οποίος είτε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, είτε έχει ποινικό μητρώο και είναι εγκληματίας, αυτός δεν μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο.

Επομένως εάν θέλει όλο το σύστημα, μαζί με την ουσιαστική συμβολή του κράτους, μπορεί να πατάξει τη βία. Σας θυμίζω ότι σε άλλες χώρες και ειδικά στην Αγγλία που είναι η πατρίδα του ποδοσφαίρου, μετά την τραγωδία του Χείζελ, όπου θρηνήσαμε θύματα, τότε η πρωθυπουργός της κα Θάτσερ τιμώρησε όλες τις αγγλικές ομάδες με πέντε χρόνια μη συμμετοχής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και καθάρισε όλο το τοπίο.

Εφήρμοσε τους κανόνες για όλους και καθάρισε το τοπίο σχετικά με τη βία!

### **Τι πιστεύετε ότι προσφέρει ο αθλητισμός στον άνθρωπο;**

Ο αθλητισμός προσφέρει πάρα πολλά στον άνθρωπο. Γυμνάζει το κορμί σου. Γίνεται ο αθλητισμός θώρακας προστασίας. Σε προστατεύει ο αθλητισμός από επιλογές που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Θα επιλέξεις φίλους που θα έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ο αθλητισμός διαμορφώνει και τη σκέψη σου γιατί σε βάζει από μικρή ηλικία στη διαδικασία του να είσαι πειθαρχημένος. Μαθαίνεις να σέβασαι. Μαθαίνεις να τηρείς κανόνες πρώτα στο εαυτό σου και στη συνέχεια μέσα στη κοινωνία είτε αυτό ξεκινάει μέσα από την οικογένεια που είναι κομμάτι της κοινωνίας είτε μέσα στη ευρύτερη κοινωνία, είτε μέσα από το ίδιο σου το σχολείο. Ο αθλητισμός για όλα αυτά τα πράγματα σας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ και παράλληλα σας προστατεύει.

### **Εσείς παροτρύνετε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό;**

Έχω δυο γιους, το Θανάση που είναι στα δεκαεφτά και το Λυκούργο που είναι στα δέκα. Και τα δυο παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο Θανάσης παίζει μπάσκετ στην ομάδα των Γλυκών Νερών και ο Λυκούργος κάνει στίβο σε μια ομάδα της Παλλήνης.

Με ικανοποιεί και ως επαγγελματία αθλητικό συντάκτη αλλά και ως πατέρας, ότι αυτά που σας περιέγραφα πριν, τα συναντώ στα ίδια μου τα παιδιά. Βλέπω τις θετικές επιδράσεις, αλλά και τη θωράκιση που έχουν και οι δύο, λόγω της ενασχόλησής τους με

τον αθλητισμό.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό που πρέπει είναι να αποστήσετε σχέση με τον αθλητισμό και όχι με τον πρωταθλητισμό. Μη μπολιαστείτε με τη λογική να γίνω ο Γκάλης. Αν είναι να γίνεις θα γίνεις αλλά να ικανοποιήσετε πρώτα τον εαυτό σας με τον αθλητισμό. Με την ενασχόληση με τον αθλητισμό, με την άθλησή σας και μόνο! Με τη συμμετοχή σας στον αθλητισμό!

### **Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα για τον αθλητισμό στην Ελλάδα;**

Ο αθλητισμός στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον τριάντα χρόνια που τον έχω βιώσει σε όλα τα επίπεδα διαμορφώθηκε σε λάθος πρότυπα. Η Ελλάδα είναι πατρίδα πολιτισμού, πατρίδα τεχνών και έδωσε τα φώτα της σε όλο τον κόσμο και με την έννοια της δημοκρατίας και με την έννοια του αθλητισμού.

Θα γνωρίζετε την αρχαία Ολυμπία που είναι η φύτρα των Ολυμπιακών Αγώνων και η φύτρα του αθλητισμού για το παγκόσμιο στερέωμα. Αυτά έδωσε η χώρα μας και θα πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό.

Η μετεξέλιξη όμως του αθλητισμού στην



Ελλάδα διαμόρφωσε ένα κακέκτυπο. Ένα κακέκτυπο το οποίο με πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα στον αθλητισμό μπήκαν εκπρόσωποι πολιτικών κόμματος και αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία και χάθηκε ο πραγματικός του στόχος και η πραγματική του αποστολή. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ψεύτικο πράγμα το οποίο ξεφούσκωσε μόλις η χώρα αντιμετώπισε την πρώτη εποχή της κρίσης.

Ας μας μείνει ότι δεν μετράει αν μια χώρα πάρει εκατό μετάλλια, αλλά μετράει να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο και να έχει σωστή και αναλογική αθλητική εκπροσώπηση. Δεν μπορεί η χώρα μας των δέκα εκατομμυρίων να κάνει υπερπαραγωγή αθλητών ή να παράγει αθλητές με αθέμιτα μέσα, όπως έκανε κάποτε η ανατολική Γερμανία ή και άλλες χώρες. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι το σπουδαιότερο είναι ο αθλητισμός με την έννοια της εκγύμνασης και όχι ο ψεύτικος πρωταθλητισμός. Προσοχή δεν πρέπει, θέλοντας να κάνετε κάποια επίδοση, να πάρετε ούτε ασπιρίνη, το λέω έτσι σχηματικά και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μακριά από τέτοια πράγματα.

### **Σας ευχαριστούμε πολύ κε Αντωνόπουλε**

**Ρεπόρτερ:** Φίλιππος Δημητρακόπουλος, Δημοσθένης Κανέλλος, Στέλιος Μουλάι

**Φωτογραφία:** Παφιλιάρης Χρυσόστομος