

# ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στις 7 Μαρτίου 2012 ήρθαν στο σχολείο μας οι τρεις πρωταθλητές, που εργάζονται στο Δήμο μας. Οι δύο από αυτούς, **Άγγελος Παυλακάκης** και **Αντώνης Παπαντώνης** είναι αθλητές στίβου και ο τρίτος, ο **Χαράλαμπος Παπανικολάου**, αθλητής της κολύμβησης. Και οι τρεις πλέον είναι γυμναστές – προπονητές.

Σε αυτή την εκδήλωση έγινε μια μικρή παρουσίαση των δύο πρωταθλητών του στίβου και γνωρίσαμε τις μεγάλες διακρίσεις του Άγγελου Παυλακάκη μέσα από μια βιντεοπροβολή (3ος στα 100μ στους Πανερωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου το 2000, 1ος στα 100μ στους Πανερωπαϊκούς του 1998, 1ος στους Μεσογειακούς αγώνες το 1997 κ.α). Επίσης γνωρίσαμε τον αθλητή των μεγάλων αποστάσεων Αντώνη Παπαντώνη (4ος στους Πανερωπαϊκούς αγώνες Νέων στα 10.000μ το 2001 κλη) και βραβευμένο με το βραβείο έντιμου αγώνα (fairplay) στο πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Τέλος γνωρίσαμε τον Χαράλαμπο Παπανικολάου που αναδείχθηκε σε κορυφαίο κολυμβητή της δεκαετίας 80-89 και μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλήματος της κολύμβησης όλων των εποχών. Μάθαμε ότι ήταν ασυναγώνιστος στην Ελλάδα και τότε σάρωσε τα μετάλλια και τα ρεκόρ στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι διεθνείς επιτυχίες του και προσέ-



φερε σημαντικές διακρίσεις στην χώρα μας. Ο Χαράλαμπος Παπανικολάου είναι ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάρους το 1985, όταν αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο στους αγώνες της Γενεύης.

Και οι τρεις μας μίλησαν στη συνέχεια για το ρόλο του αθλητισμού σε σχέση με την υγεία μας αλλά και για κάποια αθλητικά προγράμματα για παιδιά που σκέφτεται να οργανώσει ο Δήμος μας στο μέλλον. Επίσης μας μίλησαν για τη ζωή τους, την οικογένεια τους αλλά και την καθημερινότητά τους. Μάλιστα τότε μάθαμε ότι ο κ. Παυλακάκης είναι παν-

Για "ο Φιλαράκια" «μας»  
με αγάπη.  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
100μ. ΑΑ  
Με αγάπη  
Παπανικολάου  
Χαράλαμπος Παπανικολάου

τρεμένος με την επίσης μεγάλη Ελληνίδα πρωταθλήτρια Κατερίνα Κόφφα.

Φυσικά ο σκοπός της επίσκεψης τους ήταν να διαγνωστούν οι επιθυμίες των παιδιών σχετικά με τα αθλητικά προγράμματα που έχει σκοπό να οργανώσει ο Δήμος, αλλά και να μιήσει τα παιδιά στον κόσμο του αθλητισμού μέσω της κατανόησης των πολλών ωφελημάτων που μπορεί να έχει κανείς υιοθετώντας έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.

Στο τέλος κάναμε ερωτήσεις για οτιδήποτε θωρήσαμε εμείς σημαντικό και μας λύθηκαν πάρα πολλές απορίες.

**Εύα Μητροπούλου Στέλιος Μουλάι**

## ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Αγαπητά μου «φιλαράκια» γεια σας. Η εφημερίδα σας βρέθηκε τυχαία στα χέρια μου, όταν ο δάσκαλός σας την άφησε στη δουλειά μου για ένα φίλο του. Τελικά την έχω ακόμη στα χέρια μου! Τη διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον ως το τελευταίο άρθρο. Με ικανοποίησε περισσότερο από τις «μεγάλες», ημερήσιες εφημερίδες και πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι στην ηλικία σας αλλά εργαζόμενη και μητέρα δύο παιδιών. Η κόρη μου, που είναι μαθήτρια της τρίτης Δημοτικού στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, βρήκε επίσης πολύ ωραία την εφημερίδα σας και την «ξεκοκάλισε» σε ένα απόγευμα.

Δεν ξέρω πιο άρθρο να πρωτοδιαλέξω και να δώσω συγχαρητήρια! Το άρθρο για τη διατροφή των παιδιών (που εμένα ως μαμά και μαγείρισσα του σπιτιού με ενδιαφέρει ιδιαίτερα), η συνέντευξη με το Δήμαρχο, η οποία πραγματικά μας τον έφερε πιο

«κοντά» και γνωρίσαμε πράγματα που δεν ξέραμε και δεν θα μαθαίναμε αλλιώς, το άρθρο για την αιμοδοσία, που σώζει ανθρώπινες ζωές, ή το άρθρο με τα υπέροχα έθιμά μας, που με τη ρουτίνα και το άγχος της καθημερινότητας κοντεύουμε να ξεχάσουμε!

Το άρθρο για τη σχολική βία με προβληματίσε και μ' έβαλε σε εγρήγορση, τα χρονογραφήματά σας από την επίσκεψη στο μουσείο Βορρέ, από την πρωτοχρονιάτικη πίτα & την αποκριάτικη γιορτή στο σχολείο σας είναι τόσο περιγραφικά και ζωντανά, που αισθάνθηκα πως ήμουν κι εγώ παρούσα. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν από τους αρθρογράφους της εφημερίδας σας, γι' αυτό πρέπει να πω ειλικρινή συγχαρητήρια σε **όλους σας**, και βέβαια στο δάσκαλό σας τον κ. Φουρτούνη που σας καθοδηγεί σε μια τόσο ενδιαφέρουσα και δημιουργική δραστηριότητα, πέρα από τις σχολικές υποχρεώσεις όλων σας. Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ

σε όλους σας!

Θα ήθελα να ρωτήσω και να παρακαλέσω αν μπορώ να λαμβάνω τα τεύχη της εφημερίδας σας (περιμένω το επόμενο με αγωγή γιατί η σπαζοκεφαλιά 5+5+5=550 με έχει σπαζοκεφαλιάσει!)

Τέλος θα ήθελα να σας προτείνω, αν «χωράει» σε κάποιο επόμενο τεύχος σας, ένα άρθρο για δραστηριότητες – ασχολίες – εκδρομές για όλη την οικογένεια, με μικρό οικονομικό κόστος, ή τι μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά χωρίς μεγάλα έξοδα για τους γονείς, που δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κατάστασης που ζούμε, θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους αλλά δεν μπορούν πάντα (σας είπα ότι είμαι μαμά, πλούσια σε αγάπη και αισθήματα αλλά φτωχή σε χρήματα!)

**Ευχαριστώ πολύ**

**Φιλιππουπολίτη Κατερίνα**

Σ.Σ. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και περιμένουμε το άρθρο σας.

## Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ...

Παιδιά, ζω στο Κρουονέρι, έναν οικισμό του Γαλατά Μεσολογίου, που είναι παραθαλάσσιος, πεδινός και παραποτάμιος.

Όσοι έχουν όρεξη για ορειβασία, ψάρεμα, αλεξίπτωτο πλαγιάς, χαλάρωση και ατέλειωτα μακροβούτια ας επισκεφτεί τον τόπο μας.

Το Κρουονέρι βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και στα βόρεια δεσπόζει το απότομο βουνό Βαράσοβα και στα δυτικά του ρέει ο Εύηνος ποταμός, ο οποίος χωρίζει την πρώην κοινότητα του Γαλατά από το Ευηνοχώρι. Τα χωριά μου βρίσκεται 4 – 5 χιλιόμετρα από το κεντρικό οδικό άξονα της Δυτικής Ελλάδας που συνδέει την Ήπειρο, τη Δυτ. Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου πέλαγος. Από το σπίτι μας μπορούμε να αντικρίσουμε την κρεμαστή γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».

Ο εύφορος κάμπος, ο πλούτος του Πατραϊκού κόλπου και το ογκώδες και απότομο βουνό της Βαράσοβας με τα πολλά σπήλαια – ασκητηριά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Η μυθολογία του τόπου μου είναι πάρα πολύ

## ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

πλούσια. Στους αρχαίους χρόνους αναφέρονται οι μύθοι του κυνηγιού του Καλυδώνιου κάπρου, της αρπαγής της γυναίκας του Ηρακλή, Δηλιάνειρας, από τον κένταυρο Νέσσο, της θυσίας της Καλλιρόης καθώς και η παράδοση με την παράσταση του Ολυμπιονίκη Τριτονίτη στη αγορά της Καλυδώνας και η ανακάλυψη του σταφυλιού από το βοσκό του βασιλιά της Καλυδώνας Οινέα, Στάφυλλο, όπως αναφέρουν και καταγράφουν οι ιστορικοί στα συγγράμματά τους.

Άλλο χαρακτηριστικό του τόπου μου ήταν το τρένο που ένωνε το Κρουονέρι με το Αγρίνιο. Ήταν μια μικρή γραμμή μήκους 62 χιλιομέτρων με δική του αρχή και τέλος, χωρίς σύνδεση με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τον Οκτώβριο του 1891 άρχισε η λειτουργία αυτής της γραμμής. Ο «Καρβουνιάρης» έκανε δύο δρομολόγια την ημέρα και από το Κρουονέρι οι επιβάτες που ήθελαν να πάνε στην Πάτρα έπαιρναν ένα μικρό βαποράκι, την «Καλυδώνα», που τους μετέφερε απέναντι. Έτσι οι άνθρωποι έκαναν και την κρουαζιέρα τους.

Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το Κρουονέρι βρίσκεται το χωριό Γαλατάς. Είναι ένα πλούσιο και εύφορο χωριό. Εκεί σε μια έκταση 8 στρεμμάτων βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο που πηγαίνω και εγώ. Στο ευρύχωρο προαύλιό του υπάρχει γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Υπάρχει επίσης πολύ πράσινο καθώς και δέντρα που σταλίζουν το χώρο.

Όπως είπαμε και πιο πάνω στα βόρεια του τόπου μου δεσπόζει η Βαράσοβα, ένα βουνό εξαισίου κάλλους, γι' αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό. Λέγεται επίσης και Άγιο Όρος της Δυτικής Ελλάδας γιατί διαθέτει 60, ερειπωμένα πια, μοναστήρια – ασκηταριά. Εδώ, παιδιά, έβρισκαν καταφύγιο, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι καταδιωκόμενοι Έλληνες από τους Τούρκους.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο Κρουονέρι το καλοκαίρι να κάνουμε μαζί μπάνιο και να χαρούμε τη θάλασσα και τη φύση.

Με πολύ αγάπη

Αντιγόνη – Άννα Βοτσαίτη

ΣΤ' τάξη Δημοτικού Σχολείου Γαλατά