

Η εφημερίδα



του Χαλανδρίου



ΤΑ

ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

των μαθητών της Ε1
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

Τεύχος 1

Δεκέμβριος 2011

ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

**Πόσο "ελληνικό" είναι το
χριστουγεννιάτικο δέντρο ;**



Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές, οι χριστουγεννιάτικες γενικά δοξασίες και παραδόσεις, αποτελούν ένα μίγμα από κατάλοιπα της λατρείας του

Σατούρνο (μιας θεότητας που ταυτίζεται με τον Κρόνο) κι άλλων δοξασιών που αναμίχθηκαν με τις χριστιανικές, για να ξεχαστεί στο πέρασμα των αιώνων η αρχική τους προέλευση. Τον 4ο αιώνα μ.Χ. η 25η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως η μέρα της Γέννησης του Χριστού και ταυτόχρονα σαν η πρώτη μέρα του χρόνου.

Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα Χριστούγεννα γιορτάζονταν στη Ρώμη στις 25 Δεκεμβρίου από το 336. Κι η ίδια αυτή μέρα ήταν κι η Πρωτοχρονιά.

Συνέχεια στη σελίδα 3

Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η 28η Οκτωβρίου είναι μια εθνική γιορτή. Είναι ημέρα δόξας και τιμής για την Ελλάδα!

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας η οποία κράτησε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 23 Απριλίου 1941. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ώρα τρεις το πρωί ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Γκράτσι μετά από εντολή του Μουσολίνι

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ Η ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

**Λέει η διευθύντρια του σχολείου
μας κα Μπαζάνη σε αποκλειστική
της συνέντευξη στα ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ**



Η κα Μπαζάνη Ευγενία

Φέτος στο σχολείο μας έγινε αλλαγή της διεύθυνσης. Ο κ. Μπέλεσης Ιωάννης που ήταν διευθυντής τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο σχολείο μας, έφυγε και πήγε στο 4ο Δημοτικό Χαλανδρίου. Στο δικό μας σχολείο ήρθε καινούρια διευθύντρια, η κα Ευγενία Μπαζάνη. Επειδή είναι άγνωστη σε όλους εμάς αποφασίσαμε να τη συναντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί της, ώστε να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου συναντηθήκαμε στο γραφείο της και είχαμε την παρακάτω συζήτηση:

Κυρία διευθύντρια θα θέλατε να μας πείτε από πού κατάγεστε;

Κατάγομαι από την Καλαμάτα, την πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας.

Μεγαλώσατε εκεί ή κάπου αλλού;

Μεγάλωσα στην πόλη της Καλαμάτας. Γι' αυτό το γεγονός είμαι πολύ τυχερή. Εκεί μπορούσα ως παιδί να απολαμβάνω το παιχνίδι την ξενοισιά και την ηρεμία της πόλης

Πού πήγατε για πρώτη φορά σχολείο;

Πήγα για πρώτη φορά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας. Αυτό ήταν το πρώτο μου σχολείο και το θυμάμαι με πολύ αγάπη.

Τι τύπος μαθήτριας ήσασταν;

Ήμουν μελετηρή, πρόθυμη, φιλότιμη και γενικότερα μια πολύ καλή μαθήτρια.

Ποιο ήταν το όνειρό σας;

Το όνειρό μου από μικρή ήταν να γίνω εκπαιδευτικός και είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να υλοποιήσω αυτό το όνειρό μου.

Εργάζεστε πολλά χρόνια ως δασκάλα;
Ως δασκάλα εργάζομαι γύρω στα είκοσι χρόνια. Μάλιστα τα τελευταία τρία χρόνια υπηρετώ την εκπαίδευση από τη θέση της διευθύντριας.

Θεωρείτε αυστηρός ή δημοκρατικός άνθρωπος και εκπαιδευτικός;

Πιστεύω ότι είμαι δημοκρατικός άνθρωπος. Άλλωστε πιστεύω ότι κάθε εκπαιδευτικός



Τα φιλαράκια "ανακρίνουν" την κα διευθύντρια

Συνέχεια στη σελίδα 4